

# de krant van leerkring Wout

le vendredi 7 juin 2019

## Le temps était comme ça:

la température (°C)	14°C
les nuages	licht
la précipitation	sans
la direction du vent	noorden
la force du vent	18 km/u

Verslaggever	Mees
Ochtendkringleider	Amir
Leerkringleider	Matiz
Eindredacteur	Wout

## La photo du jour:



Odysseus.

## Wat nieuws?

Wout vraagt of iemand van de ouders niet smartschool heeft en nog een paar andere belangrijke dingen. Lila en Liv hebben de besluiten van de kinderaad: geen Pispolis, de regels van de moestuin, meer ochtendansen, niet voetballen aan de berg, etc...

Nisrine vond het Suikerfeest op school heel leuk, hier zijn de meningen van een paar andere kinderen: leuk, lekker, lang wachten. Lila vond de mini-pizzaatjes lekker.

Nisrine ging naar de dansles met de zus van Jens en Maysa.

Fine heeft woensdag iets leerrijk gekeken van haar vriendin over tennis.

Vandaag is er een eindtoets van natuur.

Matiz, Nisrine, Bo en Lila schreven een tekst over hun dierbaarste bezit.

Elias en Fine deden onderzoek naar rijk vs. arm. Elias vertelt een mop.

Finn, Bo en Myrthe deden onderzoek naar populaire reisbestemmingen.

Üveys en Nouamane zochten uit naar waar de meeste vluchtelingen trekken.

Alex en Jens zochten informatie over belastingsgeld en hoe een munteenheid sterker te maken.

## Wat hebben we geleerd?

Bericht aan de ouders: check Smartschool!

Bij tennis kan je op verschillende manieren slaan: tweehandig, onderhands, bovenhands, ...

Mensen van het bos (orang oetangs) hebben lange armen om van tak naar tak te gaan.

In fruit zitten weinig calorieën. In bananen zitten goede suikers. In het Maleis betekent orang en mens en oetang bos.

Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter in rijke landen.

Qatar is het rijkste land ter wereld. Het armste land is de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De hoofdstad van Australië is Canberra.

Lila en Maud vonden een nieuwe druktechniek uit met plakband!

Parijs is de stad van de liefde.

De Chinese muur is 6000 km lang.

Mensen uit Iran noemen we Iraniërs.

Geld is een ruilmiddel.

