

de krant van leerkring Wout

le lundi 3 septembre 2018

Le temps était comme ça:

la température (°C)	21
les nuages	matig
la précipitation	geen
la direction du vent	oosten
la force du vent	zwak

La photo du jour:



Nisrine en Damla kunnen al vlot overweg met de ukulele!

Wat nieuws?

- Ekram heeft een nieuw lokaal.
- Winke danste bij de Kathedraal van Antwerpen.
- Adam heeft zich laten naaien aan zijn knie. >>> Fine zoekt 'naaien van huid' eens op.
- Mees heeft een kleipijpje meegebracht. >>> Hij onderzoekt het verder.
- Bo haar broer heeft 3 kwallenbeten gehad. >>> Bo wil graag meer weten over kwallenbeten.

Wat hebben we geleerd?

- Wiskunde is 'alles': we komen het overal tegen: maten, vormen, getallen, hoeveelheden ...
- We speelden het spel 'olé' en 'chips'.

Bonjour = goeiedag

Salut = hallo

ça va ? = (Hoe) gaat het?

Au revoir! = Tot ziens!

à demain = tot morgen

Je suis ... = Ik ben ...

Je m'appelle = Ik heet ...

Tu t'appelles comment? = Hoe heet jij?

Tu es qui? = Wie ben jij?

zéro un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix = 0, 1, 2 ... 10

Niet alle mensen zijn gelijk, we denken anders.

We proberen vanaf nu goed te communiceren met elkaar: niet aanvallend en duidelijk.