

de krant van leerkring Wout

le vendredi 26 octobre 2018

Le temps était comme ça:

la température (°C)
les nuages
la précipitation
la direction du vent
la force du vent

Dit
was
weeral
niet
voorbereid. :(

La photo du jour:



Skeletonno @ work.

Wat nieuws?

Fine heeft geknutseld met een boek.
Nouamane gaat naar de Ardennen op weekend met zijn familie.
Alex gaat op scoutsweekend.
Liv gaat stilaan verhuizen.
Mees heeft een pompoen gemaakt met een lange kaars in.
Mees bracht een boek mee: de sprookjes van Grimm.
Alex schreef een tekst over Kabouter Momo.
Alex is ook dierenspotters en koos voor de lama.
Bo schreef een tekst 'brief voor de farao'.
Onno vertelt kort over de pijlintvis.
Matiz en Amir schreven een berichtje voor onze blog over de Kalmthoutse Heide.
Üveys leest zijn tekst voor over het Ottomaanse Rijk.
Lila en Bo organiseerden een heel Halloween spel met een zoektocht en rebelse opdrachten. Tof!

Wat hebben we geleerd?

Onze groeps sfeer is beter dan vorig jaar, we zijn er blij om.
De ochtendkringleider moet het bondiger houden: 15 minuten.
De leerkringleider duidt tip- en topgevers aan en maximaal 3 vragenstellers.
De leerkringleider vraagt ook op het einde van ieder item: "Wat leren we hieruit?"