

de krant van leerkring Wout

le mardi 23 avril 2019

Le temps était comme ça:

la température (°C)	16
les nuages	zacht
la précipitation	geen
la direction du vent	west
la force du vent	matig

Verslaggever

Alex

Ochtendkringleider

Winke

Leerkringleider

/

Eindredacteur

Wout

La photo du jour:



We werkten met de Groene kRingers in onze moestuin!

Wat nieuws?

Bo heeft goed nieuws en slecht nieuws.

Liv en Fine hebben een pony mogen verzorgen.

Maud is dinsdag met Bo vertrokken naar Breda.

Onno heeft ook slecht nieuws en goed nieuws.

Wout heeft alles mooi gesorteerd en opgeruimd ... :)

Donut heeft een nieuw mooi rad en een zandbakje.

Jens weetje van de dag: de grootste sluis ligt in Antwerpen.

Wat hebben we geleerd?

Een konijn is moeilijk af te richten, het is koppig en heeft een eigen willetje. Dieren temmen vergt tijd en inspanning.

De grootste sluis ter wereld ligt in Antwerpen: De Kieldrechtssluis is wel 500 meter lang.

We oefenden nog eens op het cijferen:

bij optellen en aftrekken moet je de komma's netjes onder elkaar schikken!

bij vermenigvuldigen met kommagetallen moet je het aantal cijfers na de komma tellen = aantal in je uitkomst!

bij cijferend delen moet je de tafel van de deler uitschrijven!

bij cijferend delen moet je verder door delen tot 2 cijfers na de komma, vergeet dan de kommalijn niet!

Guy Daniëls is een auteur van prentenboeken voor kleuters. Hij heeft ons verteld over het proces van idee tot boek.

Het aantal pagina's in een boek is een veelvoud van 8, de pagina's worden ingebonden en vastgelijmd.

