

de krant van leerkring Wout

le jeudi 21 février 2019

Le temps était comme ça:

la température (°C)	16
les nuages	matig
la précipitation	geen
la direction du vent	zuid
la force du vent	zwak

Verslaggever

Maud

Ochtendkringleider

Nouamane

Leerkringleider

Ebubekir

Eindredacteur

Wout

La photo du jour:



Ja, lap... Het was weeral rommilg in onze klas ... !

Wat nieuws?

Myrthe dierenspotter: de koningscobra.

Arne Decock is gestorven door met een stok de elektriciteitskabel van 3000V aan te raken.

Nisrine en Finn vertellen dat het muvo lokaal er niet netjes uit zag.

Max is boekenpromotor en Jens leest een stukje voor.

Myrthe leest haar gedicht: 'Wat als..!'

Maud gedicht: 'Wat als ik je vraag'.

Liv en Nisrine bloggers over Wondere Pluim en Pizza onze hamster.

Er komt een begrafenis voor Pizza er komt een pizzapunt in het graf en een klimmop plant die meegroeit met Pizza.

Wat hebben we geleerd?

De koningscobra is afkomstig uit Zuid-Oost Azië en is een van de grootste slangen.

Als 3000 volt door je lichaam krijgt ben je dood.

Je moet voorzichtig zijn met elektriciteitskabels en -palen.

Le soleil brille!

Il ne pleut pas.

En Belgique, il pleut beaucoup.

je vais = ik ga

nous allons = wij gaan

tu vas = jij gaat

vous allez = jullie gaan

il va = hij gaat

ils vont = zij gaan

elle va = zij gaat

elles vont = zij gaan

ça va = het gaat