

de krant van leerkring Wout

le lundi 18 mars 2019

Le temps était comme ça:

la température (°C)	6°C
les nuages	veel
la précipitation	geen
la direction du vent	/
la force du vent	zwak

Verslaggever	Maud
Ochtendkringleider	Liv
Leerkringleider	Elias
Eindredacteur	Wout

La photo du jour:



Hoofdstuk II: Leven op het eiland

Wat nieuws?

- Wout en een paar kinderen hebben vrijdag namiddag opgeruimd. Heb respect voor de witte kast!
- Denk met wie je op de kamer wil voor op kamp: één naam van een vriend of vriendin.
- Nisrine is naar de karateles met haar elektrische step gegaan, maar de batterij was plots plat.
- Bo vertelt over het KSA weekend.
- Jens was vorige week dierenpotter. Hij vertelt over de mens.
- Fine overloopt alle padlet teams, verzorging Donut, de Pis Police en mini-ateliers.
- Er komt misschien en beperkt aantal teams waarmee je mag mee doen.



Wat hebben we geleerd?

- Je kan niet met al je beste vrienden/vriendinnen slapen want dan is er altijd iemand ongelukkig.
- De motor zit in je wiel dus als je duwt is dat moeilijk van de step. De wrijving in het wiel wringt tegen.
- Het Wilde Westen speelde zich af van 1800 tot 1900 in de V.S.
- Columbus wou naar India maar ging naar de verkeerde plek en kwam in Amerika. Hij noemde de mensen er indianen.
- Cowboys zijn eigenlijk koeienherders. Je werd vroeger dood geschoten of zwaar gestraft als je iets stal, ...
- Sprinkhanen laten zich vervoeren door grotere dieren, bv. een slang. (Bron: weetjstijdschrift Zo Zit Dat 3 2019)
- De mens is een zoogdier omdat hij zijn jongen zoogt. De moeder geeft borstvoeding, of kunstvoeding.
- De huid van de mens is het grootste orgaan. De mens is slimmer en handiger dan andere dieren.
- De mens heeft vele uitvindingen gedaan: stoommachine, het wiel, ...
- Er zijn ook mensen die wat anders zijn: albino, beperkingen etc.
- Als je moeder wilt worden maar je kan geen kind krijgen kan je een draagmoeder zoeken.